

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ

"Ημασταν μιὰ παρέα δλιγάριθμη και ἔχωροιστή. Ἡ καυτερὴ πνοὴ τοῦ καλοκαιριοῦ μᾶς σκόρπιζε σὲ διάφορες γωνιές. Ὁ χειμῶνας μᾶς συμμάζειν δὲλους στὴν ἥσυχη θερμὴ καμαρούλα ποῦ φιλόξενα μᾶς ἀνοιγε τὴν ἀγκαλιά της. Πλημμυρισμένοι ἀπὸ ἴδανικὰ ἀφίναιμε τὴν φαντασία μᾶς ἐλεύθερη νὰ πετᾶ κι ἐλεύθερα ἔδιπλώναμε τὶς ἴδεες μᾶς. Καθένας μὲ τὴ σειρά του διηγώτανε κάτι ἀπ' τὴ ζωῆ του, ἀπ' τὴν πείδα του, μιλοῦσε γιὰ τὶς ἀγάπες του, τὶς ἐλπίδες ποῦ ἔτρεφε, τὴ μαύρη ἀπογοήτευση ποῦ συγνὰ δοκίμασε, γιὰ κανένα του πάθημα ἀστεῖο πονόφερον ἔνα ξέσπασμα γέλοιουν, ἢ γιὰ καμιὰ πίκρα ποῦ ποτίσθηκε και ποῦ γίνονταν ἀφορμὴ συμπόνιας ἐκ μέρους τῶν ἄλλων. Κι' ὅταν σιωπούσαμε, ἡ σιωπή μᾶς ἐλεγε περισσότερα κι' ἀπ' τὸν εὔγλωττο λόγο. Κάποιο σουρούπωμα, μεσ' σὲ ὃ μισόφωτο σηκώθηκε ἔνας σὰν ἥσυχη σκιά, κι' ἀντιπροσωπεύοντας τὸ Ἀπόλυτο ποῦ ὅλοι μᾶς πιστεύαμε κι' ἀγαπούσαμε γιατ' ἦταν οἱ ψυχές μᾶς δυνατὲς και φρέσκες εἶπε.

Θὰ σᾶς διηγηθῶ κάτι χωρὶς τίτλο, κάτι σὰν παράξενο παραμυθάκι :

"Ήταν μιὰ φορὰ ἔνα ζευγάρι ποῦ πολὺ ἀγαπιώταν. Ταιριασμένο στὴν ὅμιλοφιά, ταιριασμένο θᾶλεγες σ' ὅλα, — δὲν περίμενε κανεὶς παρὰ μιὰ δυνατὴ κι' ὅμιλοφη λύσι τῆς ἀγάπης τους.

"Εκεῖνος ἦταν λεθέντης μὲ φλόγα στὰ μάτια, κι' ἔκείνη λιγεοὴ γλυκειά, μὲ μελαγχολία γοητευτικὴ στὰ μεγάλα δικά της. Κάθε δειλινό, συναντιώτανε κουφά, ἀπὸ φόρθο τοῦ κόσμου, κοντὰ σὲ μιὰ λίμνη ἔξω ἀπ' τὴ χώρα.

"Δὲν τοὺς ἔβλεπε κανεὶς· οὔτε τ' ἀγριολούλουδα ποῦ τέτοιαν ὥρα κλείνουν τὰ πέταλά τους και μόνο τὴν εὐωδιά τους ἔχοντανε σὲ ἥδονικὰ ἀέρινα κυματάκια, οὔτε τὰ πουλιὰ ποῦ μὲ ἀπαλὰ τιτιβίσματα κατακαθίζαν στὶς φωληές τους γιὰ νὰ παραδοθοῦν στὸν ὕπνο.

Μονάχι οἱ καλαμιὲς σειώταν κι' ἀναγάλλιαζαν ἀπ'

τοὺς ὄρκους καὶ τὰ φιλιά τους κι' ἀπ' τὴ γλυκειὰ χαρὰ ποῦ δίναν καταφύγιο στὴ μυστικὴ ὁγάπη.

«Καλέ μου», τοῦ λέγει ἡ κόρη ἔνα δειλινὸ «ἔλα νὰ πᾶμε πίσω ἀπ' τὶς καλαμιὲς κοντὰ στὸ νερὸ γιὰ νὰ δροσίσω τὰ χείλη μου ποῦναι φλογισμένα ἀπ' τὰ φιλιά σου».

Σᾶν ἥπιε καὶ δροσίστηκε, ἅφησε τὴ ματιά τῆς νὰ πλανηθῇ ως κάτω, περίεργη νὰ δῆ ως ποῦ τελείωνε ἡ λίμνη.

Τὸ τέλος τῆς δὲν φαινόταν, παρὰ μονάχα ἡ ὑγρὸ δημιορφιά τῆς, ποῦ ἔπαιξε μὲ τὸν ἀπαλὸ ζέφυρο καὶ τούκανε νάζια.

Πάρα κάτω ἐκεῖ, μισοκρυμένες, λιγάκι μακρὰ διέκοινε σὰν τρεῖς βαρκοῦλες. Ἀρπάζοντας τὸ χέρι τὸ ἀγαπημένου τοῦ λέει μὲ λαχτάρα. Πάμε νὰ μποῦμε σὲ μιὰ ἀπ' αὐτές, νὰ δοῦμε ως ποῦ τελειώνει ἡ λίμνη. Εἶναι ἄραγε μεγάλη-μεγάλη σὰν τὴν ἀγάπη μας; Σκύθοντας ἐκεῖνος μὲ χαμόγελο φύλησε τὴν κόρη.

Περπάτησαν κάμποσο κι' ἔφτασαν.

Μπρὸς στὴς ἀλλοιώτικες βαρκοῦλες, σταθήκανε ἀπορῶντας.

«Ητανε τρεῖς, κι' ἡ κάθε μιὰ εἶχε τὸν βαρκάρη της. Ἡ πρώτη στολισμένη μὲ γιασεμιὰ ἔμοιαζε σὰν νυφούλα, ἡ δεύτερη μὲ τριαντάφυλλα, σωστὸ μπουκέτο, μὰ ἡ τρίτη κι' ἡ μεγαλύτερη, ἀλλοίμονο, ἥτανε μαύρη, μαύρη σὰν τὸν Πόνο. Στεκότανε μὴ ξέροντας τί νὰ κάνουνε μπρὸς στὸ περιέργο θέαμα. Μὰ δυὸ βαρκάρηδες μιλῆσαν στὸ ζευγάρι κι' εἶπαν: «Λὲν μπορεῖτε πειὰ ποτὲ νὰ γυρίστε πίσω στὴν πολιτεία γιατὶ ἥρθατε σὲ τόπο μαγεμένο. Ἐμεῖς ἐκτελοῦμε τὸ θέλημα τῆς μοίρας. Οἱ λουλουδοστόλιστες βαρκοῦλες κάνουν ταξείδια, ἡ κάθε μιὰ σὲ βασίλεια μακρυνά κι' ἄγνωστα στὸν κόσμο.

Πᾶνε σὲ μορφίες καὶ τραγούδια, δόξες καὶ τιμές, πλούτη καὶ παιλάτια. Μὰ παίρνει ἡ κάθε μιὰ ξέχωρο δρόμο, καὶ δὲν παίρνει δυὸ μαζύ. Θὰ χωρισθῆτε. Κάντε γρήγορα γιατὶ νυχτώνει!» «Ἐγὼ σᾶς παίρνω καὶ τοὺς δυὸ μαζὺ στὸ βασίλειό μου» ἀκούστηκε ἡ βαθειὰ φωνὴ τοῦ τρίτου βαρκάρη, τῆς μαύρης βάρκας. «Μόνο γρήγορα καὶ νύχτωσε».

«Αναστενάζοντας βαθειὰ ὁ νειὸς πήδηξε στὴν τριανταφυλλένια βάρκα, κι' ἔστρεψε τὰ μάτια του στὴν κάτασπρη γιὰ ν' ἀτενίσῃ γιὰ τελευταία φορὰ τὴ καλή του ἀφοῦ ἔτσι

τοὺς χώριζε ἡ μοῖρα. Μὰ τὴν ἴδια ἐκείνη στιγμὴ ποῦ αὐτὸς πηδοῦσε μέσα στὰ τριαντάφυλλα καὶ στὸ χωρισμό, — ἡ κόρη μ' ἔνα πήδημα βρέθηκε στὴ μαύρη βάρκα, σκεπτόμενη πῶς χίλιες φορὲς καλλίτερο ἦταν τὸ ταξεῖδι στὴ μαυρίλα καὶ στὸ θλιβερὸ βασίλειο, παρὰ δὲ χωρισμὸς ποῦ ἡ μοῖρα ἥθελε νὰ τοὺς βάλλῃ. Κάθησε, καὶ γύρισε δίπλα νὰ νοιώσῃ τὸ ταῖρι τῆς. Μὰ ἦταν μονάχη.

Τὰ πανιὰ τῆς βάρκας τὰ μαῦρα ἀνοιχτήκαν στὸν ἀέρα σὰν τεράστια φτερὰ ἀετοῦ.

Γύρισε καὶ κύταξε τὸν βαρκάρο. Ὡταν ἀψηλὸς καὶ δυνατός, καὶ τὴν ἄγρια ἀνδρικὴ μορφή του φώτιζαν δυὸς θλιμμένα μάτια. Μπιστεύθηκε σ' αὐτὰ ἡ κόρη κι' ἐνῶ τὰ δάκρυα χοντρὰ κυλοῦσαν στὰ μάγουλά της τοῦ λέγει: Κάνε καλέ μου βαρκάρο πειὸ σιγὰ γιὰ νὰ δῶ ἀκόμα λίγο τὴ βαρκοῦλα ποῦ σὰν πεταλούδα πετᾶ καὶ παίρνει τὸν πάντα ἀγαπημένο....

‘Υποκλίθηκε δὲ βαρκάρος λέγοντας: «Σὲ συμπονᾶ κι' δὲ πόνος!»

ΕΥ. Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Η ΠΑΛΗΑ ΑΓΑΠΗ

‘Ο Νώτης ἀκούμπησε τοὺς ἀγκώνας του στὸ τραπέζι καὶ ἐστήριξε τὰ μάγουλά του στὶς παλάμες του. Ἀπὸ πολλὴ δρα σκέπτονταν καὶ ἐπειδὴ τὸ νῆμα τῶν ἰδεῶν του ὅσο πήγαινε περιπλέκονταν, ἀπ' τὴν ἀδημονία του, πῆρε τὴ στάσι αὐτῆς.

Δυὸς ἀγκῶνες ἀκουμπισμένοι στὸ τραπέζι, δυὸς μάγουλα ἀκουμπισμένα σὲ δυὸς χέρια.

Κωμικοτραγικὴ στάσις ποῦ προκαλεῖ ἡ ἀμηχανία καὶ φέρνει ἡ πάλη τοῦ νοῦ καὶ ποῦ ὑποδηλώνει τὸν ἐκτροχι- ασμὸ τῆς σκέψης καὶ τὸ ἀπότομο σταμάτημά της.

Τὰ μάτια τοῦ Νώτη, σχεδὸν χωρὶς ἔκφρασι, ἵσαν προσηλωμένα στὸ κενό. Κάποιο κάρδο ἀπέναντί του στὸν τοῖχο κρεμασμένο, οὔτε κάνε τῶθλεπε. Ἡ εἰκόνα αὐτὴ