

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΑΙ ΤΟΥ ΔΕΛΦΙΚΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ.

## ΕΥΑ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

(ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑΣ)

Τώρα τελευταῖα ποὺ γίνεται τόσος λόγος γιὰ τὶς έορτὲς τῶν Λελφῶν, καὶ γιὰ τὸ θεσπέσιο καὶ ἡλιγγιῶδες τῆς ἐπιτυχίας των θαῦμα, λίγες γραμμὲς δὲν θὰ ἥταν ἀσκοπεῖς ἀν χαράσσονταν καὶ γιὰ τοὺς δργανωτάς. Γιὰ τὴν κριτικὴ τῆς παραστάσεως καὶ τῆς ἐν γένει κινήσεως τῶν έορτῶν ἔχει βέβαια τὸν λόγον ὁ κριτικὸς συνεργάτης τοῦ θεάτρου, ποὺ θὰ ἔξεστροπάτευσε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα γιὰ τὴν αἰσθητικὴν αὐτὴν ἀπόλαυσι καὶ ποὺ φιλικῶς θὰ σημείωσε οὲ μιὰ καλλιτεχνικὴν ἀνταπόκρισί ιου, τὶς κρίσεις του γύρω ἀπὸ τὶς γιορτὲς αὐτές, ἔστω καὶ καθυστερημένα.

Ἐγὼ ἐπιχειρῶ μιὰ μικρὴ σκιαγραφία τῶν ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΙΚΕΛΙΑΝΩΝ. Σήμερα μὲ λίγες γραμμὲς σᾶς παρουσιάζω τὴν μεγάλην γυναῖκα τοῦ θείου ποιητοῦ τὴν ΕΥΑ. Γιὰ τὸν ποιητὴ θὰ μιλήσω, ἀργότερα.

“Η κ. Εὔα Courtlandt Palmer - Σικελιανοῦ γεννήθηκε στὴ Νέα Υόρκη στὲς 9-1-1874 ἀπὸ ἔξαιρετικὴ Ἀμερικάνικη οἰκογένεια, ἡ δποία παρουσίαζε μιὰ ἐνωσι ἀπὸ δύο διάφορα κράτη: ὁ πατέρας Ὁλλανδός, καὶ ἡ μητέρα Ιρλανδή.

Ο πατέρας τῆς ἥταν ἕνας ἔχωροιστὸς καὶ πολὺ μορφωμένος ἄνθρωπος. Ήταν μαθητὴς τοῦ μεγάλου Γάλλου φιλοσόφου Αὐγούστου Κόντ, ὁ δποῖος ὃς γνωστὸν εἶχε δικὴ του θρησκεία, δηλαδὴ θρησκευτικὸ σύστημα (στὴ θεία του μορφή). Τὸν ἐνδιέφεραν τὰ κοινωνικὰ πρὸ παντὸς προβλήματα, καὶ γιὰ τὴν λεπτομερῆ των ἔξετασι, ἔδρυσε διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὸν κόσμο, στὴν Ἀμερικὴ «Λέσχη συζητήσεων» στὴν δποίαν συνεκεντροῦντο συγγραφεῖς καὶ ἐπιστήμονες ἀνήκοντες εἰς διαμαχομένας μερίδας καὶ συζητοῦσαν γιὰ δρισμένα προβλήματα, κοινωνικά, θρησκευτικά, καλλιτεχνικά. Ήταν τόσο «μερακλῆς» στὶς

συζητήσεις αὐτές ὥστε, γιὰ τὴν πιὸ πλήρη ἐπιτυχία των, πολλὲς φορὲς εἶχε φέρει μὲν ἔξοδα του εἰδικοὺς ἀπὸ ἄλλα μέρη, γιὰ ν' ἀκούσουν οἱ διάφοροι ποὺ θὰ συνεκεντρώνοντο τὶς σκέψεις του, καὶ νὰ ὠφεληθοῦν βέβαια ἀπὸ αὐτές. Μετὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς λέσχης ἔφυγε γιὰ τὸ Λονδίνο, νὰ ίδρυσῃ καὶ ἔκει τέτοιο ἐντευκτήριο, ὅπως ίδρυσε κατόπιν καὶ σὲ ἄλλας μεγάλας πόλεις. Ἐπῆρε μαζί του καὶ τὴ μικρὴ Εὔα, ἡ δούλια θυμάται καλὰ τὴν πρώτη συγκέντρωσι ποὺ ἔγινε πρὸς τιμὴν τοῦ πατέρα της καὶ πρὸς σύσκεψιν: Μαζεύτηκαν πολλοὶ μέσα στοὺς δόποίους ἦταν καὶ οἱ ποιηταὶ Μπράουνιγκ, Wilde κλπ. Θυμάται μάλιστα καλὰ πῶς ὁ Wilde, ὁ περίφημος αὐτὸς μέγας "Αγγλος αἰσθητικὸς ἔφερε στὴν ἀρχὴν ἀντιρρήσσεις στὴν ίδρυσι, ἀρχίσας ἔτσι περίπου:

— Δὲ ξέρω ποιὰ ἀξία ἔχουν ή γνῶμες κι ή ίδεες τοῦ κ. Palmer...

"Ο πατέρας της, ἦταν ἔνας ἀνθρωπος, τόσο μορφωμένος καὶ μὲ τέτοια θετικότητα, ὥστε ἐπέβολλε πάντοτε τὶς ίδεες του. "Αν κι ἡ ἐποχὴ ἦταν τότε πολὺ κλειστή, ἀκριβῶς ὅπως καὶ ἡ Κοινωνία, ὁ κ. Palmer ἦταν ἀπόλυτος τοῦ Γκαΐτε θαυμαστῆς, καὶ τριγύριζεν ὁ νοῦς του σὲ προβλήματα τῆς ἐποχῆς του καθόλου κλασσικά, τὰ δοῦλα εἶχαν ἀπὸ μικρᾶς ἡλικίας σαγηνεύση τὴν μικρὴν Εὔα.

"Η Εὔα ποὺ τὸν ἀγαποῦσε τόπο, πολὺ γρήγορα τὸν ἔχασε καὶ σὲ πολὺ μικρὴν ἡλικία: ἦταν τότε 12 χρονῶν. Πέθανε στὰ 1886.

"Η Εὔα Palmer, λοιπόν, σπούδασε παντοῦ: στὴ Γερμανία, Γαλλία, Ἀγγλία, Ἀμερική. Κατέληξε στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Bryn Mawr ὃπου σπούδασε Φυσική, καὶ εἰδικῶς Βιολογία. Ἀπὸ μικρὴ τὴν εἴλκυσαν οἱ κλασσικοὶ συγγραφεῖς ποὺ ἐκτιμοῦνται πολὺ σιὰ σχολεῖα τοῦ ἔξωτερικοῦ, κι ἡ μυθολογία ἡ ἀρχαία τὴν ἔκαμε ν' ἀγαπῆση πολὺ τὸν ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ κόσμο μέσα στὸν δοῦλον ἀρχισε ἥδη νοερὰ νὰ ζῆ. Τὸν περισσότερο καιρό, μετὰ τῆς σπουδές της, καὶ τὴν ἀποφοίτησι ἀπ' τὸ Πανεπιστήμιο πέρασε στὴ Γαλλία, Γερμανία καὶ Ἰταλία.

Σ' ἔνα ταξεῖδι τῆς πούκαμε εἰς τὸ Παρίσι γνώρισε τὴν Πηνελόπη, ἀδελφὴ τοῦ Σικελιανοῦ. Σ' ἄλλο ταξεῖδι

της υστερα από λίγο ποὺ ἔκαμε στὴν Ἀθήνα γνωρίζει τὸν Ἀγγελο Σικελιανό, καὶ στὴ Λευκάδα, ποὺ πήγε μὲ τὴν ἀδελφὴ τοῦ Σικελιανοῦ, γνωρίζει τοὺς γονεῖς των. Ὁ Σικελιανὸς τῆς ἔκαμεν ἐντύπωσι ἔξαιρετική. Τὴν σκλαβώσαν τὰ μάτια του καὶ τὸ θεσπέσιο του ὑφος, καὶ ύπερα απὸ λίγο καιρό, στὰ 1907, στὴν πατρίδα της, τὴν Ἀμερικὴ τὸν παντρεύονταν. Γίνηκε ἔτσι πραγματικὴ Ἐλληνίδα ίκανοποιόντας κι' ἐκπληρώνοντας ἔναν παλιὸ πόθο της.

“Η κ. Εῦα Σικελιανοῦ, εἶναι μιὰ ἀπ' τὶς παγκόσμιες σπουδαῖες γυναῖκες” πρέπει νὰ ὑπερηφανεύομαστε ποὺ ἀνήκει στὴν Ἐλλάδα.

Τῆς ἡταν μεγάλη εὐχαρίστηση καὶ διασκέδασις νὰ διαδίξει μικρὴ τὸν Σαΐξηρο ποὺ εἴχε μάθει τότε μόνη της ἀπ' ἔξω, τὸν Μπράουνιγκ, Κίς, Μπάϋρον, Σέλλεϋ, κλπ. Οἱ Ἀγγλοι τὴν τραβοῦσαν περισσότερο. Ἐχει γνωρίση καὶ προσωπικῶς τοὺς περισσοτέρους ἀπὸ αὐτούς, μὲ τὸν Ἰνδὸ δὲ ἀπόστολο τὸν Γκάντι, ἔχει ἀλληλογραφία. Ἐχει βγάλει σ' ἔνα βιβλίο τοεῖς διαλέξεις ποὺ ἔκαμε γιὰ τὴ λαϊκὴ τέχνη καὶ χειροτεχνία, δημιεῖ δὲ καὶ γράφει τὰ ἑλληνικὰ καλλύτερα ἀπὸ Ἑλληνίδα.

Παρακολουθεῖ μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον τὴν Ἐλληνικὴ λογοτεχνία, ποιητὰς καὶ συγγραφεῖς, δημως σὲ πιο πλήθησι μου νὰ μοῦ ἔχωροίση τὶς προτιμήσεις της, μοῦ ἔδήλωσεν ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἀναφέρῃ τὸν μέν, γιατὶ πιθανὸν νὰ μὴν ἔχῃ τελείως μελετήση τὸν δὲ καὶ νὰ ἀδικήσῃ κάποιον ἀπὸ τοὺς δύο.

“Η μητέρα της πέθανε στὰ 1923.

Μὲ τέτοιες ἰδέες καὶ τέτοια μόρφωσι καὶ ἴδαινικὰ εἶναι ποτισμένη ἡ μεγάλη Ἐλληνίδα ΕΥΑ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, ποὺ μαζὶ μὲ τὸν ἄντρα της τὸν ἔξαιρετικὸ ἔλληνα ποιητὴ ΑΓΓΕΛΟ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ — ταιριασμένο ζευγάρι μὲ ὑπεροάνθρωπες δυνάμεις — δργάνωσαν τὸ ΔΕΛΦΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ, σὲ ΘΑΥΜΑ.

Ο ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΪΑΝΟΣ