

## ΜΟΝΑΞΙΑ

Καὶ τὴν ἔδιωξε.

“Ωχ! ἀδερφέ! δοῦλος μιᾶς γυναικας! Φτάνει πιά.  
”Επειτα μαζί της οὔτε πινελιὰ δὲν μποροῦσε νὰ βάλῃ. Τοῦ πετούσε τὰ πινέλα ἀπὸ τὸ χέρι σὰν ἔνα ἀσυλλόγιστο παιδί.  
”Εννοοῦσε νὰ παίζη μαζί της, ν<sup>ο</sup> ἀστειεύεται, νὰ τὴν πει-ράζῃ. ”Οταν μάλλωναν ἥταν πιὸ εὐχαριστημένη, παρὰ δταν τὸν ἔθλεπε νὰ ἐργάζεται. Τὸν δέσμευε πολὺ ἡ Λέλα κι’ ὁ καιρὸς περνοῦσε χωρὶς νὰ κάνη τίποτα ἀπὸ ὅσα λογάριαζε.

Καὶ τὴν ἔδιωξε ἔπειτα ἀπὸ τὸ τελευταῖο μάλλωνα.  
”Ηταν ἡ τρίτη φορὰ ποὺ χώριζαν, μὰ τώρα πιὰ δὲ θὰ ξα-νασμίζουν. Πειράχτηκε λίγο στὴν ἀρχὴ βλέποντας πῶς ἔκεινη δὲν ἥρθε σὰν τότε νὰ κλάψη μετανοιωμένη. Μὰ στὴν ἀρχὴ μονάχα. ”Επειτα συνήθισε. Ἡ σκέψη πῶς δὲν ἥταν πιὰ δεμένος τὸν ἀνακούφιζε. Οὕτε φωνές, οὕτε πεί-σματα, οὔτε ζήλειες. Στὸ διάδολο.

”Ετσι ὁ Βάσος ἔμεινε μόνος. Μόλις γλύτωσε τὴ δουλειά του — ἥταν διακοσμητής — ντύθηκε, συγχρί-στηκε κι’ ἔρεξε στὰ παλιά του λιμέρια νὰ ξανάζῃ τοὺς φίλους του. Διψοῦσε νὰ πιῇ, νὰ μιλήσῃ, νὰ γελάσῃ. ”Ε-κεῖνοι τὸν δέχτηκαν χαρούμενοι καὶ τὸ βράδυ, ἔκαναν ἔνα γλέντι τρικούβερτο.

— Εἰς ὑγείαν τοῦ χαμένου! φώναξεν ὁ Νίκος, ὁ πιὸ στενός του φίλος.

— Τοῦ ἀσωτου! φώναξεν ἄλλος

— Εἰς υγείαν! εἰς υγείαν!

Τὸν ἀγαποῦσαν γιὰ τὴν καλή του καρδιά, γιὰ τὴν καλή του παρέα. Τόσο ποὺ δὲν περνοῦσε βραδὺ χωρὶς νὰ πᾶνε νὰ τὸν ἀνταμώσουν.

«Κι’ ὅμως πρέπει κάτι νὰ κάνω κι’ ἔγω» σκεφτόταν συχνὰ τὶς νύχτες ποὺ γύριζε μὲ τοὺς φίλους του.

”Ἐπὶ τέλους, ἔνα βράδυ τοὺς τῶσκασε καὶ πῆγε κατ’ εὐθεία στὸ σπίτι. Σκόπευε νὰ πέση γωρὶς γιὰ νὰ σηκωθῇ πρωΐ νὰ τελειώσῃ ἔνα πορτραΐτο γυναικας ἀπὸ καιρὸ ὀρχι-νισμένο. Τοίμασε ἀπὸ τώρα τὰ σύνεργα κι’ ἀρχισε νὰ

γδύνεται. "Αξαφνα ἀκούστηκαν στὴ σκάλα πατίματα, σὰν ποδοβολητὰ ἀλόγων. "Ηταν ἐκεῖνοι.

— "Ωρια τὰ κατάφερες!

— "Εμπρός. Ντύσου γλήγορα, δέ μεζές θὰ χρυώσῃ.

Μουρμούρισε κάτι στὴν ἀρχὴ μὰ χωρὶς νὰ τὸ καταλάθῃ, βρέθηκε στὴ σκάλα.

Καὶ τὰ τρελλὰ βράδυ περνοῦσαν — τὶ γρήγορα ποὺ περνοῦσαν — στὴν ταβερνίτσα, στὸ καφενεῖο, μὲ γυναικούλες τοῦ γλεντιοῦ. Κατὰ τὸ λεπτὰ ποὺ εἶχαν στὴν τσέπη καὶ κατὰ τὴ διάθεση.

"Ακεφος, μελαγχολικός, ἐνῶ περπατοῦσε μὲ τοὺς ἄλλους, δέ Βάσος σκεφτόταν: Παρέα λοιπὸν ζητοῦσα διώχνοντας τὴν Λέλα; "Οχι! "Οχι. Ούφ!

— Αλλ, ἐσὺ μὲ τὸ κέφαλι κατεβασμένο, φώναξεν δέ Νίκος. Τὶ συλλογιέσαι;

— Μωρὲ μπάς καὶ εἶνε πάλι ἐρωτευμένος;

— Σκέφτεται νὰ τὸ σκάσῃ...

— Μήν ξεχνᾶτε πῶς εἶνε καλλιτέχνης.

— Πότε λοιπὸν θὰ μᾶς ζωγραφίσης;

Καὶ τὰ πειράγματα ἔξακολουθοῦσαν. "Οταν ἔφτασαν στὴν ταβέρνα, ἡπιε μαζί τους, ἔκανε κέφι καὶ τότες — ω τότες τὰ ξέχασε δόλα.

Αὐτὸς γινόταν ταχτικά. Θύμωνε μὲ τὸν έαυτό του ποὺ δὲν εἶχε τὸ θάρρος νὰ τοὺς στείλῃ στὸ διάολο. Θύμωνε γιατὶ ἀφινε νὰ τὸν κάνουν δέ, τι ήθελαν. Ούτε τώρα δὲν ήταν λεύτερος. «Τότε γιατὶ τὴν ἔδιωξα τὴν ἄλλη?»

"Ενα μεσημέρι τοῦ ἔκαναν καρτέρι δέξιο ἀπ' τὸ μαγαζὶ ποὺ δουλευε. "Οταν τοὺς εἶδε νὰ περιμένουν τοῦ ἄναφαν τὰ καντήλια.

— "Ελλα λοιπόν, τοῦ φώναξε δέ Νίκος, γιατὶ ἀγριοκοιτάζεις ἔτσι;

— "Αμέτε στὸ διάολο, ἐπὶ τέλους! εἶπε καὶ ἄλλαξε δόρμο.

— "Οπως ήρθε, νὰ σοῦ φύγη...

Κι' ἐνῶ δέ Βάσος ἔστριθε τὸ στενό, οἱ ἄλλοι γελοῦσαν...

Πέρασε καιρός.

"Ο Βάσος ἀποτραβηγμένος ἀρχισε νὰ ζωγραφίζῃ. Πότε ἀφιέρωνε τὴν Κυριακή του καὶ πότε τ' ἀπογέματα ποὺ δὲν εἶχε δουλειά. "Ηθελε νὰ κερδίσῃ τὰ χρόνια ποὺ ἔχασε. Τὸν

ἔπιανε κάτι σάν Ἰλιγγος κάθε φορά ποὺ συλλογιζόταν ὅτι τὰ χρόνια περνοῦσαν κι' αὐτὸς δὲν ἔκανε τίποτα. Τίποτα στὴ ζωή του, αὐτὸς ποὺ μποροῦσε νὰ κάνῃ τόσα καὶ τόσα! Ἐσχεδίαζε πολλὰ μὰ προτίμησε ν' ἀρχίσῃ ἀπὸ τὸ πορτραῖτο τῆς μητέρας του — ἕνα βασανισμένο πρόσωπο γεμάτο καλοσύνη. Καὶ μὲς στὴ μοναξιά του θυμόταν καὶ ζωγράφιζε, σὰ νάχε μπροστά του τὴν ιερὴ μορφή της. «Οταν προχώρησε εἰδε πᾶς αὐτὸ τὸ πρόσωπο, δὲν ἦταν τῆς μητέρας του. Δὲν ἔμοιαζε οὔτε μὲ τὴν παληὰ φωτογραφία της. Τὸ ἴδιο ἔπαιδε μὲ τὸ πορτραῖτο τῆς Λέλας ποὺ καταπιάσιηκε ἀργότερα. Στενοχωρημένος παρατήσε τὰ πινέλα κι' ἀρχιος νὰ συριανίζῃ πάνω κάτω μέσα στὴν κάμιαρα. Θυμήθηκε τὰ λόγια ποὺ τοῦ εἶχε κάποτε είπη ὁ Νίκος: «Χάνεις τὸν κόπο σου ἀδικα. Ρίξου σὲ τίποτ' ἄλλο». «Είνε υπερβολικὸς» σκέφτηκε, κι' ἔπιασε τὴ δουλειά του καὶ πάλι. Τὸ ἄλλο βράδυ δοκίμασε ξανά, μὰ δὲν τὰ κατάφερε. Δὲν εὗρισκε εὐχαρίστηση ὅπως τὶς πρῶτες μέρες. Ἐπειτα τὸ σπίτι τοῦ φαινῶνταν ἄδειο κι' ἔνοιωθε τὸν ξανθό του ξεχασμένο, μόνο. Μόνος! Μὰ τὶ ἄλλο ζήτησα ὅταν χώρισα ἀπὸ τὴ Λέλα;

— Ήταν ἔνα κίτρινο ἀπόγεμα Κυριακῆς.

Εἶχε κουραστῆ χωρίς νὰ κάνῃ τίποτα. Ηέταξε τὰ πινέλα, πλύθηκε καὶ κατέθηκε.

Πέρασε τὴν πλατεία, μπῆκε σ' ἔνα στενὸ καὶ στάθηκε κάτω ἀπὸ ἔνα μικρὸ σπίτι. Ἐκεὶ καθόταν ὁ Νίκος. Ἀνέβηκε βιαστικὰ καὶ γτύπησε τὴν πόρτα. Καμιὰ ἀπάντηση. Ξαναχτύπησε, μὰ τίποτα. «Τὶ κουτὸς ποὺ είμαι! Τὶ θέλει στὸ σπίτι Κυριακὴ ἀπόγεμα!» Κατέβηκε καὶ πῆγε στὴν ταβερνίτσα ποὺ σύγχαζαν.

— Δὲν ἔρχονται πιά, τοῦ εἶπε ὁ τακερνάρης.

Πέρασε ἀπὸ τὸ καφενεῖο, μὰ κι' ἐκεῖ δὲ συνάντησε παρὰ ἄγνωστες φυσιογνωμίες. Στάθηκε στὴ μέση τοῦ δρόμου, ἔβαλε τὰ χέρια στὶς τσέπες καὶ χάζευε βλέποντας τὶς γυναικες ποὺ περνοῦσαν.

«Αν πήγαινα, ώς ἐκεῖ; σκέφτηκε. Ἀπὸ περιέργεια, ὅχι ἀπὸ τίποτ' ἄλλο». Πήρε τὸ μεγάλο δρόμο, ἐπειτα μπῆκε σ' ἔνα σοκάκι. Προχωρώντας στὸ δεξὶ πεζοδρόμιο, εἶχε τὰ μάτια καρφωμένα σ' ἔνα μπαλκόνι ἀριστερά. Γλήγορα τὰ κατέβασε ταραγμένος. Πόσο μετάνοιων! Ή Λέλα — γιατ' ἦταν τὸ σπίτι τῆς Λέλας — καθόταν στὸ μπαλκόνι μαζὶ μὲ τὸ φύλο της. «Ἐπαιρναν τὸν καφέ τους.

Ἐκεῖνος τὴν κοίταζε στὰ μάτια καὶ τῆς μιλοῦσε. Κι' ἡ Λέλα γελοῦσε μὲ κεῖνο τὸ γνωστὸ μουσικό της γέλοιο ποὺ τῶχει ἀκόμα στ' αὐτιά του. Σὰ νὰ πειράχτηκε. «Μπά! Τὶ μὲ νοιάζει, σὰν γελᾶ». «Μήπως ἔγω δὲν τὴν ἐδιωξα;» Καὶ θυμήθηκε τὴ ζωὴ ποὺ πέρασαν μαζὶ ἔνα χρόνο.

Βγῆκε στὸ μεγάλο δρόμο στενοχωρημένος. «Αν ξαναπήγαινα στοῦ Νίκου; Ισως νὰ γύρισε ἡ μητέρα του. Ἐκείνη θὰ ξέρῃ ποὺ συγνάζει». Εφτασε στὸ σπίτι τους, κι' ἀνέληκε δυὸ δυὸ τὰ σκαλοπάτια. Χτύπησε, μὰ καὶ πάλι δὲν τοῦ ἀπάντησε παρὰ ἡ σιωπή. Κατέβηκε ἀργά, αὐτὴ τὴ φορά. Ή καρδιά του ἦταν σφιγμένη. Σὰν κάποιος νὰ τὸν δάγκωσε στὸ στῆθος. «Μὰ τὶ ἔχω;»

Κονδασμένος ἀπ' τὰ τρεξίματα πῆρε τὸ δρόμο τοῦ σπιτιοῦ του. Ἔβαλε πάλι τὰ χέρια στὶς τσέπες κι' ἀρχισε νὰ σφυρίζῃ ἔνα πεταχτὸ τραγουδάκι. Ό σκοπὸς τοῦ φάνηκε τόσο ἄνοστος ποὺ τῶκοψε ἀμέσως. Έπὶ τέλους ἔφιασε στὸ στενὸ τοῦ σπιτιοῦ του. Τὶ μελαγχολικὰ ποὺ τοῦ φάνηκαν τὰ μαγαζιά, τὰ σπίτια!

Πρῶτος δὲ γωνιακὸς καπνοπώλης. Ήταν ἔνας χοντρός, σχεδὸν τετράγωνος ἀνθρωπάκος ποὺ καθόταν πάντα στὴν ίδια θέση ἀκούνητος καὶ περίμενε πελάτες. Φοροῦσε γιαλιά, κρατοῦσε ξεμυγιαστήρι καὶ κοίταζε τοὺς διακάτες. Τὸ πρόσωπο του δὲν πρόδινε τὴν παραμικρὴ στενοχώρια. Οἱ μισὲς βιτρίνες ἀδειες, τὸ φῶς λιγοστό, τὸ καπνοπολεῖο ἔρημο. Ό Βάσος χωρὶς νὰ θέλῃ ἔσκιψε μὲ τὴν ἑλπίδα ὅτι θὰ ἔθλεπε στὴ διπλανὴ καρέκλα κανένα φίλο του. Ή καρέκλα ἦταν ἀδεια κι' δὲ ἀνθρωπάκος, ἀτάραχος, σὰν κινέζικο εἴδωλο, κοίταζε τοὺς διαβάτες.

Μέρα καὶ νύχτα περιμένει ἔκει, μόνος, νὰ ξεπέσῃ κανένας πελάτης.

Γρόισε τὸ κεφάλι καὶ πέρασε στὸ ἀντικρυνὸ πεζοδρόμιο. «Ολα τὰ μαγαζάκια ἦταν κλειστὰ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μπακάλικο τοῦ Κυριακού. Πίσω ἀπὸ δυὸ τσουβάλια πατάτες, τὸ μπακαλόπουλο διάβαζε ξεχασμένο. Ήταν ἀφωσιωμένο στὸ βιβλίο ποὺ κρατοῦσε. Δίπλα στὸν μπάγκο, τὸ ἄλλο μπακαλόπουλο κόστουλοῦσε ἀπὸ τὴ νύστα. Μὲ τὸν παραμικρὸ θόρυβο πεταγόσαν ξαφνιασμένο σὰ λαγοκοιμισμένο δρνίθι.

— Τὶ πλήξῃ θέ μου! Καλλίτερα νὰ μὴν ξημερώνη ἡ Κυριακή.

Κι' ήταν οἱ δρόμοι χωρὶς ζωὴ καὶ τὸ κίτρινο ἀκόγεμα ἔσθυνε.

Μόλις μπήκε στὴν κάμαρὴ του, τέντωσε τὰ παραθυρόφυλλα. "Ἐπειτα πῆρε μιὰ καρέκλα καὶ γάθησε κοντὰ στὸ παράθυρο. Μερικοὶ γειτόνοι γύριζαν ἀπ' τὸν περίπατο. «Τόσο νωρίς!» σκέφθηκε. Καὶ θυμήθηκε τοὺς περίπατους ποὺ ἔκανε τὴν Κυριακὴν μὲ τὴν Λέλα. Θυμήθηκε τὴν ἔξοχήν, τὰ γέλοια, τὰ κυνηγητά, τοὺς καυγάδες. Ως καὶ τοὺς καυγάδες. Ἀναστέναξε. Τὸ βλέμμα του ἔπεσε στὶς ἄδειες καρέκλες γύρω του. «"Ἄχ! Λέλα! Τὸ χέρι σου στὸ μέτωπό μου, τὸ φιλί σου, ἡ ἀγκαλιά σου».

Τοῦ φάνηκε πῶς χτυποῦσαν στὴν πόρτα. Σηκώθηκε ν' ἀνοίξῃ μὰ ξανακάθησε ἀμέσως. «Κανένα δὲν περιμένω».

Σιωπή.

"Ἀπὸ τὸ διπλανὸ στενό, ἔνας γιαουρτᾶς διαλαλοῦσε τὸ γιαοῦρτι του... Τὶ θλιβεοὴ φωνὴ! «Βάσο!» τοῦ φάνηκε πώς φώναξε κάποιος ἄλλος ἀπ' τὴν πόρτα. Κι' ἡ φωνὴ ἔμοιαζε τοῦ Νίκου. Πετάχτηκε κι' ἀνοίξε. Κανένας. Γύρισε ἀργά. Κανένας! Κι' δύως πόσο θὰ ἥθελε νὰ δρυμοῦσαν μέσα οἱ φίλοι του ἐκείνη τὴν στιγμή, νὰ γιόμιξαν τὴν κάμαρη μὲ τὰ γέλοια τους, ν' ἀναποδογύριξαν τὶς καρέκλες, τὸ τραπέζι, τὸ καθαλέτο... νὰ τὸν πείραζαν καὶ νὰ κατέβαινεν δῆλοι μαζί, σὰν τότες..

— Μὰ τὶ ἔχω λοιπόν; φώναξε.

— Είσαι μόνος! τοῦ ἀπάντησε μιὰ φωνὴ ἀπὸ μέσα του.

Ἀνατρίχιασε.

"Εκρυψε τὸ πρόσωπο μέσα στὰ χέρια:

— "Οχι, δὲ θέλω... δὲν εἰν' αὐτὸ ποὺ ζητοῦσα..."

"Απ' τὸ ἀντικρυνὸ σπίτι κάποιος τραγούδοῦσε ἀμανέ. Σὲ λίγο ἔκλεισαν τὸ παράθυρο κι' ὁ ἀμανὲς δὲν ἀκοίστηκε πιά.

"Η σιωπὴ ἀρχισε πάλι νὰ βονίζῃ στ' αὐτιά του

Γ. ΠΙΕΡΙΔΗΣ